



Als wij u blij kunnen maken doen we dat vanzelfsprekend zo snel mogelijk. We hopen dat velen van u onze BangsaDunia Vrienden gaan inschakelen!

ZELF BANGSADUNIA VRIEND WORDEN?

Mensen die op vrijwillige basis ook klaar willen staan, jong of ouder, met een Indische/ Molukse achtergrond, wel of niet in bezit van eigen auto, eenmalig of regelmatig, een ieder die zich hierdoor voelt aangesproken vragen wij om contact met ons op te nemen. Dit kan door mail: info@bangsadunia.nl of via onze website www.bangsadunia.nl

We stellen het erg op prijs als u anderen in uw omgeving ook over dit initiatief vertelt. Bij voorbaat dank!

HEEFT U NOG VRAGEN?

Mocht u na het lezen van deze folder geïnteresseerd zijn, nog vragen hebben, of iemand weten die de hulp van BangsaDunia wel kan gebruiken, bel gerust 06 - 120 66 309



BangsaDunia vrienden

Senang oud worden aan de Rijn





De stichting BangsaDunia is begonnen als burgerinitiatief dat als doel heeft: dat Indische en Molukse ouderen in Arnhem Zuid senang oud kunnen worden.

De eerste concrete activiteit die hieruit is voortgekomen is BangsaDunia Vrienden. Deze folder wil u, Indisch/Moluks oudere woonachtig in Arnhem, uw familie en/of alle geïnteresseerde anderen, informeren over wat BangsaDunia Vrienden ook voor u kan betekenen.

HOE IS BANGSADUNIA VRIENDEN ONTSTAAN?

Onze Indische en Molukse ouderen willen, maar moeten soms ook door de veranderende rol van de overheid, als het even kan, het liefst zo lang mogelijk zelfstandig thuis wonen. Naarmate de jaren voortschrijden gaat dat echter niet zo makkelijk meer. Natuurlijk is hulp of nabijheid van de eigen familie het prettigst maar dat is niet altijd eenvoudig als kinderen bijvoorbeeld ver weg wonen. Dan is het fijn als er mensen uit eigen cultuur, of die daarmee bekend zijn, steun of begeleiding op vele manieren kunnen bieden.

BangsaDunia Vrienden bestaat momenteel uit een groep van ongeveer 20 mensen, allen met een Indisch/Molukse achtergrond en/of affiniteit, die als vrijwilliger in hun vrije tijd klaar staan om u hulp, ondersteuning, begeleiding of anderszins te bieden.

Voor het aanhoren van uw vragen en het zorgen dat er ook daadwerkelijk iemand voor u klaar staat: bel 06 120 66 309

- U mag altijd bellen, niet verlegen zijn, al is het maar voor een praatje, gewoon doen! Ook als de coördinator niet opneemt spreek dan uw naam telefoonnummer in. U wordt dan zsm teruggebeld.
- Al onze activiteiten zijn ondersteunend en om het sociaal contact in het algemeen te bevorderen: o.a. samen boodschappen doen en koken, naar ziekenhuis of dokter brengen, gezelschap e.d.

Als wij uw hulpvraag niet kunnen beantwoorden dan helpen wij en ondersteunen u eventueel te zoeken naar een ander instantie om samen een oplossing te vinden.

Heeft u iets anders nodig of een andere vraag, vertel het ons alstublieft!

Graag tot ziens!